

OPVALLEND Dammen laatste jaren steeds meer in trek bij jonge meiden

Dammeiden en voetbalvrouwen

Bij dammen denk je aan deodorantloze mannen van het type Jannes van der Wal.

Maar op het Brunssum Open doen opvallend veel okselfrisse meiden mee.

door Ivar Hoekstra

Om alle damclichés meteen maar even op een rijtje te zetten: het is een mannensport en je moet wereldvreemde bolleboos zijn. Een damheld als Ton Sijbrands gaf zelf voeding aan dit imago door te verklaren 'wel 26 dampartijen tegelijk te kunnen spelen maar in een supermarkt niet in staat was vier boodschappen te onthouden.' Maar wie dezer dagen door de Brunnahal in Brunssum loopt, ziet allang niet meer louter 'Sijbrands-achtigen'. Oké, er zitten nog zestigers met grijze staarten die lijken weggeflitst uit 1968 en ook de traditionele nerd in zwart T-shirt, sportschoenen en met C-merk cola (Freeway) voor de neus damt zijn potje mee. Maar daarnaast is er een opvallend aantal meiden dat je eerder zou verwachten in het Nederlands hockeyelftal. De blonde Katinka Blanken bijvoorbeeld. En ook Stella van Buuren (15) en Dana van der Wiele (14) lijken in niets op het damtype Sijbrands.

De pubers uit Noord-Holland staan midden in de wereld. Houden van Justin Bieber, Adele en Ben Saunders en vermaken zich op camping de Hitjesvijver door mee te poolen en te voetballen met de jongens. Voetballen? „Ja, daar zijn wij gek op. We zitten ook op voetbal. Stella voetbalt in Velsbroek bij Stormvogels en ik bij SVIJ in IJmuiden”, verduidelijkt Dana.

Het lijkt een wat ongewone combinatie: dammen en voetbal. „Nee hoor, bij het voetballen heb ik er juist profijt van dat ik dam. Daardoor heb ik meer inzicht in het spel”, zegt Stella, de spelverdelende middenveldster. „Ik zit trouwens ook nog op turnen”, voegt Dana de spits van SVIJ toe. Wie trouwens denkt dat dammen geen blessuregevoelige sport is, heeft het mis. „Je breekt al snel je nagel. En toen ik gisteren opstond na mijn partij ging ik door mijn enkel”, zegt pechvogel Stella. Thuis spelen de vriendinnen ook tegen elkaar. Via de computer. „Dan doen we even een potje snel-dammen. Maar we spelen ook Sims of World of Warcraft hoor. Niet alleen maar dammen.”



Stella van Buuren (l) en Dana van der Wiele doen deze week mee aan het

Brunssum Open damtoernooi. Het tweetal combineert dammen met competitievoetbal.

foto Ermino Armino

Nee, typische bolleboos zijn Stella en Dana niet. Stella zit op het VM-BO en Dana op de MAVO. En zo is ook het idee dat dammen alleen is weggelegd voor gymnasten de wereld uit. „Het leuke aan dammen is dat je onmerkbaar beter wordt”, zegt Stella. „Dan win je opeens partijen die je een paar maanden eerder nog verloor. Maar waarom je die nu wel wint, weet je zelf niet.” Iets minder is het als je onmerkbaar slechter wordt. En laten Stella en Dana daar vandaag nu net last van hebben. „Het gaat bagger”, zegt Stella, die na nog geen anderhalf uur dammen al verslagen is. Ook Dana damt een kansloze partij maar rekt het onvermijdelijke ver-

lies tegen beter weten in nog even op. Iets te gezellig geworden op de camping gisteravond? „Nou, dat viel best mee hoor. We lagen om half één in onze tent.” De gezelligheid van de camping is een van de redenen waarom ze graag naar Brunssum komen. „Het is daar altijd lachen en de mensen zijn erg aardig.” Of ze de hele week in Brunssum blijven, weten ze nog niet. „Mijn vader is nu hier om te komen kijken. Misschien rij ik wel met hem mee terug naar Velsbroek. Anders moet ik zaterdag met de trein en dat is best duur”, zegt Stella, die braaf met pa haar zojuist verloren dampartij analyseert. „Mijn vader

damt echt op hoog niveau.” Dana doet ondertussen nog dappere pogingen haar tegenstander te verslaan. Maar mocht dat niet lukken, geen punt. Er is meer in de wereld dan alleen dammen. Maandagavond zitten Stella en Dana waarschijnlijk weer op de tribune bij Telstar om hun favorieten aan te moedigen in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Wat als ze ooit moeten kiezen: voetbal of dammen? Stella: „Dammen.” Dana: „Gelukkig hoef ik voorlopig nog niet te kiezen.” En nu het dammen er voor deze dag opzit, vertrekken de vriendinnen richting camping. Uiteraard om te voetballen.